

אֵלֶּהָ

מִלֵּב אֵל לֵב

הקריאה שהדהדה במלוא עוצמתה  
מפי משה רבינו עליו השלום  
**מי לה' אלי**  
היא זו שיצאה מפי מרנן ורבנן  
גדולי ומאורי הדור שליט"א

נשות ישראל הכשרות  
אלו שלא נכשלו אז בעגל הזהב  
צועדות בגאון ובתעצומות נפש  
ומוציאות  
את גיעולי העבודה זרה מרשותם

אשרי העם שלי ככה!

# הרהורים בעקבות הסערה

הרגשות מעורבים ...  
בין תוגה ועצב להלל והודאה

מצד אחד - מי מילל ומי פילל  
שניכשל בכזאת  
ליהנות מתקרובת עבודה זרה!!!  
ועוד לממן זאת במיטב כספינו

מאידך - מי האמין שאנחנו ניחוננו  
בתעצומות נפש וגבורה עילאית  
להחליט בבת אחת  
**עד כאן!!!**

החזרנו עטרת הצניעות על ראשינו  
וניצלנו מכאן ואילך מאיסורים חמורים

אין זה אלא רוח טהרה ממרום  
להכנה רבתית לקראת הייעוד המקווה  
ומלאה הארץ דעה את השם!!!

## המלכת

בלכתי ברחוב עם כיסוי ראש כהלכה  
בהרגשה נפלאה של "אידישע מאמע"

כפי שאנחנו מתארים לעצמינו  
דמותם של האמהות הקדושות

פגשתי בשכנתי משכבר הימים

המילים כאילו נעתקו מפיה:

אשרייד!!! אשרייד!!!

שזכית להקריב קרבן להשם

הבטתי בה בזוג עינים תמהות?

אשרייד?!?! הרי זוהי חובתי בעולמי!!!

אדרבה, אני מרגישה

רגשי כבוד והערכה כלפייד,

שלא נכשלת מעולם

בעוון החמור הזה.

# רגע של התבוננות

חזרתי לביתי בסערת נפש  
 הרגשתי צורך להתעמק בהתבוננות  
 מה קרה ???  
 איך זה שבבואנו לקיים מצוות כיסוי הראש  
 נכשלנו בצורה מבישה כזאת.

לנגד עיני עברו רגעי ההוד במעגל השנה,  
 הנה כולם אצים לביהכנ"ס לתפילת כל נדרי,  
 ההרגשה נפלאה, הקדושה מרחפת באויר,  
 אני עומדת בעזרת הנשים מול ארון הקודש  
 המחזור פתוח לפני, הדמעות זולגות בשצף,  
 מבקשת ומתחננת סלח נא לעון העם הזה!!!  
 ומצרפת בקשות לנחת יהודית וכו' וכו'.

ומה אני חבושה לראשי???  
 תקרובת עבודה זרה!!!  
 וכך בהדלקת נרות שבת, בליל הסדר,  
 בחגים ומועדים, וכך הובלתי את בתי לחופה!  
 כך ציפיתי שהקב"ה יקבל את תפילותיי!  
 מצמררר!!! חלחלה אחזתני!!!

# הַמִּזְמֵר מִשְׁמֵר

בתוך כך הגיע לאזני  
 דבריו של אחד מגדולי הדור שליטי"א,  
 שהעיר לבנותיו:  
 רמזו לכם מן השמים  
 שלא הייתם צריכים לשנות  
 ממנהג אמותינו הקדושות מדור דור!

לנגד עיני הופיעו  
 דברי רבינו יונה בשערי תשובה  
 שתכלית התיקון צריך להיות  
 בריחוק מהחטא עצמו.

באותו רגע החלטתי:  
 תשובת המשקל!  
**הריני נשאת עם עטרת הצניעות**  
**במטפחת כשרה לחלוטין**  
 כרצון ה' וכמנהג אמותינו.

# אפשר גם אהבה

ההחלטה נסכה בי  
 רוגע ושלוות נפש  
 אפילו אם הביצוע כרוך בקשיים  
 הבא ליטהר מסייעין לו!

אחרי שעשינו את הצעד הנכון,  
 רבבות אלפי נשים חבשו מטפחות  
 ראינו שאפשר גם אחרת!!!

החן היהודי, ההרגשה הנהדרת,  
 התחושה של קירבת אלקים,  
 המסר לצאצאנו ולתלמידותינו,  
 אלו הם הפירות שבעולם הזה  
 והקרן קיימת לעולם הבא.

# זְכוּתֵנוּ בְּשִׁעָה זֶה

בהרהור שני  
עלה בדעתי רעיון נוסף  
הן בטוחני שנשים רבות  
מחפשים פורקן ללבטיהם,

הבה ואשתף אותן  
ברגשותיי ובקבלותיי,  
ואהיה לפה  
לאלפי רבבות בנות ישראל.

מי יתן ועל ידי כך אֲזַכֶּה גם אותן  
והיה זה שכרי.

על כן באתי באגרת קצרה זו.

אחת מיני אלפים

מתוך מכתב הגר"מ קארפ שליט"א  
שהיה למראה עיני

## מִרְן הַגְרִי"ש אֱלִישֵׁיב שְׁלִיט"א

...ובוודאי יש להתעורר על מה באה שאלה חמורה כזו לפתחינו [עבודה זרה]. אין ספק כי כל מי אשר יחשוב ויעורר לבו על ענין דבר נורא זה, יתן אל לבו כי מן השמים מעוררים אותנו לשוב ולאחוז בדרכי אמותינו הצנועות אשר לא היה זה מנת חלקם לילך עם פאות שכל מטרתן להערים ולהראות שאין מצות התורה של כיסוי השער מתקיימת, ולפרוץ גדרו של עולם בגרימת הסתכלות והרהורי עבירה, אלא הלכו בכיסוי ראש אשר היה ניכר לכל שמצות כיסוי הראש מתקיימת, **ובוודאי שכעת היא שעת הכושר לכסות את הראש כמצות התורה כפשוטה בלא שום הערמה.**

בנות ישראל! חיזקו ואמצו, אחזו בגאות בקיום מצות השי"ת כפשוטה וכמאמרה, ואין ספק שזכות המצוה הגדולה הזו תעמוד לזכות לבנים גדולי תורה ותלמידי חכמים, כמבואר בזוה"ק, וכאשר בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים, כך ראויה מצוה זו שעל ידה יגאלו ישראל במהרה גאולה שלימה בביאת משיח צדקנו בב"א.